

Geschreven door BabyR

Je hoort onze leden vaak zeggen: "als ik een luier om heb, dan voel ik mij veilig en geborgen". Maar wat betekent dat nu precies? Waarom vindt iemand het prettig om een luier te dragen, terwijl hij/zij een luier in feite niet écht nodig heeft (door één of andere vorm van incontinentie, bijvoorbeeld). Wel, gebruik eens je inlevingsvermogen!

Probeer je het volgende voor te stellen: weet je nog toen je als klein kind in je bedje lag en je had het gevoel van "en nu kan er mij niks meer gebeuren, want ik weet dat mama en papa over mij waken!" Het is precies dat veilige gevoel dat we bedoelen en dat we steeds opnieuw proberen te beleven. Wat is daar mis mee? Daar doe je toch niemand of niets verkeerd mee? Maar blijkbaar zijn er nog zo veel taboes in de wereld. Niet verwonderlijk, dus, dat ook luiertifetisjisme het doel is van vooroordelen. Toen ik mijn eerste stapjes op het Internet waagde, kwam ik ook rare dingen tegen die mij deden fronsen. Maar met een open geest bereik je meer en als je dan een klein beetje moeite doet om iets te begrijpen, dan merk je vaak dat die vooroordelen niet nodig zijn. Daarom draag ik graag mijn steentje bij om mensen te laten inzien dat ze nergens bang voor hoeven te zijn.

Vooroordeel 1: Het is toch niet normaal? Jullie zijn een stelletje viespeuken!

Wie bepaalt er wat normaal is en wat niet? Wat is normaal? Zij die zich deze vraag stellen, weten het vaak zelf niet. Als je er vanuit gaat dat het alleen maar trouwen, kindjes krijgen, werken en op vakantie gaan is, dan is er niet veel als normaal te bestempelen. We denken nog vanuit het standpunt dat dateert uit de Middeleeuwen, nl. dat alle vormen van seks, behalve die om kindjes te krijgen, een ZONDE is. Maar die tijd is toch al lang voorbij? In die tijd moest de Kerk zieltjes bang maken, zodat ze naar de Kerk zouden gaan. Het ging toen puur om macht. Er was maar één godsdienst en deed je niet mee, dan was je een volgeling van de duivel of een heks. Gelukkig zijn de mensen nu iets mondiger en slimmer, zodat de meeste mensen zoiets niet meer geloven. Ik wil NIET met een beschuldigende vinger naar de Kerk of het Christelijke geloof wijzen, want ook de andere grote godsdiensten hebben zich daaraan schuldig gemaakt en het gebeurt nog, soms. Ik wil alleen maar uitleggen van waar dit vooroordeel komt.

Waarom zouden wij viespeuken zijn? Seks is een niet te onderschatten deel van het menselijke leven. Er zijn zo veel verschillende vormen van seksualiteit en niet alle vormen kunnen op begrip rekenen van de modale mens (spijtig genoeg). Neem nu bijvoorbeeld homoseksualiteit. Nu, anno 2007, is het onbegrip tegenover homo's nog steeds even groot. Niet verwonderlijk dan dat alle vormen van fetisjisme op nog minder begrip kunnen rekenen.

Vooroordeel 2: Get a life!

Veel mensen denken dat wij een stelletje zielige enkelingen zijn, maar nee: ook wij hebben een familie, een baan, vrienden, een sociaal leven,... Sommigen onder ons wonen nog alleen, anderen nog bij hun ouders, maar er zijn er ook die gehuwd zijn (en misschien zelfs kinderen hebben) of met hun partner samen wonen. Dus, vanwaar dit vooroordeel komt, weet ik niet...

Vooroordeel 3: Het zal wel iets met pedofilie te maken hebben!

Dat is het meest voorkomende vooroordeel en ook het meest irritante. Men denkt: luiertifisjisme is iets seksueels en luiers worden voornamelijk gedragen door kinderen, dus seks + kinderen = pedofilie. Maar, denkt men dan ook: luiers worden eveneens gedragen door bejaarden, dus seks + bejaarden = gerontofilie (de seksuele aantrekkingskracht tot ouderen en bejaarden door niet-ouderen/bejaarden)? Neen, deze gedachte heeft men niet, maar die zou wel even logisch zijn. Wat onze leden zoeken is de seksuele opwinding die luiers ons verstrekken. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat bij de jongen/man, bij wie het geslachtsorgaan zich buiten het lichaam bevindt, de wrijving van het lid tegen de luier ook voor seksuele opwinding zorgt. Vandaar het seksuele kantje van luiers dragen. Hoe het zit bij meisjes/vrouwen, dat weet ik niet precies. Maar, het heeft dus helemaal NIETS met échte kinderen te maken. Wat onze leden willen is zelf een hulpeloos kind zijn en niet hulpeloze kinderen lastig vallen!

Ja, er zijn ook minderjarige leden op het forum. Dat kan niemand verhinderen. Dat komt omdat we allemaal begonnen zijn als kind of tiener met de wens om terug luiers te dragen. Je zou wel de grens kunnen optrekken tot 18+ jaar voor dergelijke fora, maar dan nog verhinder je niet dat een minderjarige liegt over zijn leeftijd. De moderators en de beheerder zorgen er voor dat de veiligheid van minderjarige leden gehandhaafd blijft. Zijn er meerderjarige leden die (seksueel) contact zoeken met de minderjarige leden, dan worden zij gebanned. Gelukkig komt dit niet vaak voor of zelfs helemaal niet.

Er zijn sites met foto's van minderjarigen in luiers. Dat is ook onze leden opgevallen en daar zijn we helemaal niet blij mee. Ik vind het al storend als er volwassenen in luiers poseren, maar zij weten precies waar ze mee bezig zijn, dus dat moeten zij maar weten. Maar in het geval van de minderjarigen heb ik grote problemen, want zij snappen niet de volledige impact ervan en ik vraag mij af of ze soms niet door volwassenen gedwongen worden om zo te poseren. Ook zijn vele foto's gestolen op gewone "photosharing" sites waar nietsvermoedende papa's en mama's plaatjes van hun kroost plaatsen. Vergist u niet: ook wij keuren dit helemaal af.

Vooroordeel 4: Jullie schuimen fora af die bedoeld zijn voor onderwerpen als incontinentie of bedplassen en mengen jullie daarin.

Er zijn inderdaad van die onfrisse types die zoiets doen, maar de meeste leden zullen zich niet verlagen tot zoiets. Wij kennen onze plaats en we gaan ons boekje niet te buiten. Dit uit respect voor de mensen die luiers écht nodig

hebben. Zij hebben geen keuze en moeten wel luiers dragen (uit noodzaak) en zij vinden dit niet altijd even prettig. Wij, echter, hebben wel die keuze en wij vinden het wel prettig om luiers te dragen. Wij willen (heus) niemand lastigvallen met onze fetisj. Wij willen geen mensen in verlegenheid brengen. We zijn niet GEK!

Vooroordeel 5: Jullie praten alleen maar over "poep" en "pis"!

Even serieus! Wij zijn het stadium van de eerste kleuterklas al lang ontgroeid en wij hebben wel zinnigere dingen te bespreken. Je zult merken dat we naast luiers ook andere interesses hebben. Ja, uiteraard, we praten heel vaak over luiers, maar niet uitsluitend. Er zijn ook andere dingen in het leven.

Ziezo, ik hoop dat je een serieus antwoord hebt gekregen op je vragen en dat je inziet dat wij buiten ons "eigenaardigheidje" verder gewone mensen zijn.