

Geschreven door Klaas

Als anderen (bijvoorbeeld je ouders) nog maar net weten dat jij iets met luiers hebt, zullen er een hoop vragen op je afkomen waar je misschien niet meteen het antwoord op weet. Hopelijk kan dit overzichtje je een beetje op weg helpen. De antwoorden zijn niet meer dan mogelijke suggesties, jij bent de enige die kan bepalen wat in jouw geval een goed antwoord is op een bepaalde vraag.

Mogelijke vragen

Hoelang heb je dit al?

Ik heb al iets met luiers zolang ik me kan herinneren, maar de laatste jaren denk ik er vaker aan dan vroeger.

Je snapt dat je niet écht terug kunt gaan naar je babytijd, toch?

Ja dat snap ik. Ik zou het geweldig vinden als het zou kunnen, maar ik weet dat het onmogelijk is. Ik voel me gewoon lekker als ik me af en toe als baby kan gedragen.

Ben je hier niet veel te oud voor?

Mam, meer kinderen van mijn leeftijd dan je je voor kunt stellen vinden het prettig om zich af en toe als baby te gedragen. Je komt ze misschien niet dagelijks op straat tegen maar er zijn in Nederland en België meer dan duizend kinderen en volwassenen zoals ik.

Hoe weet je dit allemaal?

Er is een behoorlijk aantal websites over dit onderwerp.

(Je kunt deze site aan je ouders laten lezen, of anders kun je op de links-pagina van deze site een website uitzoeken die je voor jouw ouders geschikt vindt. Jij kent je ouders het beste!)

Snap je dat je hiermee gepest kunt worden op school, of door je broers en zussen?

Behalve jullie hoeft niemand dit te weten. Ik snap dat ik hier niet mee te koop moet lopen. Mochten mijn broers/zussen hier ooit achter komen dan vraag ik jullie om mij te helpen om het ze uit te leggen.

Waarom wil je graag luiers om?

Dat weet ik niet. Ik vind het gewoon prettig.

Hoe ben je van plan om aan luiers te komen?

Er zijn websites waar je luiers kunt bestellen. Die worden dan door de postbode bezorgd in een doos waar je aan de buitenkant niks aan ziet.

Hoe denk je de stank binnen de perken te houden?

Vieze luiers zal ik onmiddellijk weggooien, en katoenen luiers zal ik zelf onmiddellijk wassen. Ik begrijp dat ik bepaalde verantwoordelijkheden heb als jullie mij dit toestaan.

En wie denk je dat er gaat betalen voor iets wat je niet echt nodig hebt?

Ik snap dat luiers duur zijn, maar ik zou het toch fijn vinden als jullie ze voor mij willen betalen. Ik ben bereid om ook een gedeelte zelf te betalen.

Heb je op seksueel gebied een probleem waar we het over moeten hebben?

Dit is een genante vraag, en dat snappen je ouders ook. Probeer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven.

Hoelang ben je van plan om hier mee door te gaan?

Ik heb niet echt een plan, maar ik heb begrepen dat deze gevoelens meestal levenslang zijn.

Je laat je schoolwerk er toch niet onder lijden als we je toestaan luiers te gebruiken, toch?

Nee, luiers zijn voor mij een manier om te ontspannen. Waarschijnlijk gaat mijn schoolwerk er alleen maar op vooruit als jullie mij luiers toestaan.

Wanneer wil je dan luiers gaan dragen als we dat toe zouden staan?

In bed en misschien in het weekend. Door de week heb ik normale kleren aan.

Je denkt toch niet dat wij je gaan verschonen?

Nee. Als jullie mijn gevoelens respecteren zal ik het jullie verder niet moeilijk maken.

Tot slot

Als je het net met je ouders over luiers hebt gehad, heb je een moeilijk gesprek gehad, waarvoor je diep respect verdient. Waarschijnlijk hebben je ouders even tijd nodig om te beslissen hoe ze met jouw luierswens om willen gaan, dus gun ze die tijd dan ook.

Ik hoop van harte voor je dat dit gesprek een goede afloop heeft en dat je je ouders hebt kunnen overtuigen dat je luiers nodig hebt, zij het niet om lichamelijke redenen.