

Geschreven door ka-luier

Sinds wanneer ik "iets" met luiers heb kan ik niet zeggen. Wel weet ik zeker dat ik sinds mijn 8^e gedachten had over luiers. Het leek me erg fijn om ze te dragen. Die fantasieën gingen soms weg, maar kwamen zeker vaak weer terug. Maar verder dan fantasieën kwam ik niet. Wel zag ik af en toe luiers liggen bij kinderen die ze nog droegen. Maar ik heb ze nooit willen/durven pakken.

Toen ik net 14 was werd de drang groter. Ik begon te zoeken op google op het woord "Luier". Ik keek bij de afbeeldingen en bekeek de verschillende luiers die voorbij kwamen. Even later zag ik tussen de gewone links de tekst staan:

"Het Nederlandstalige luierforum - Home

Voor iedereen die het fijn vindt om een luier om te hebben."

(Luiers.org)

De tweede regel viel me pas op nadat ik op de link had geklikt. Er ging een wereld voor me open. Ik ontdekte dat het eigenlijk heel normaal was, en dat ik niet de enige was! Ik bekeek vele topic's en besloot gelijk om lid te worden van Luiers.org.

Na nog veel meer te hebben gelezen, zowel gewoon de topics als de verhalen en beschouwingen, besloot ik het mijn moeder te vertellen. Het leek heel moeilijk voor mij. Maar ik dacht "ik doe het gewoon". Ik zat naast mijn moeder bij de computer, ik begon, "eh.. Mam..." Ze keek me vragend aan. Maar ik was toch bang. Ik probeerde er onderuit te komen. "Nee, laat maar..." -"Nee, zeg maar..." zei ze rustig... "Weetje, het soms lijkt het me fijn om luiers te dragen..." Hoe het helemaal verder ging weet ik niet meer precies. Ze was wel een beetje verbaasd omdat ze er nog nooit iets van had gehoord. Ze vroeg een aantal dingen. Ondertussen ging ik naar Luiers.org om te laten zien dat er meer mensen waren.

Een van haar vragen was ook of het niet iets tijdelijks was. Ze dacht even dat ik het ergens had gelezen en dat ik het gelijk ook wou. Ik heb haar toen duidelijk gemaakt dat het niet het geval was.

Ze gaf aan dat het helemaal oké was... Wel moest ik beloven dat het geen obsessie zou worden. Maar dat leek me niet zo moeilijk (nog steeds niet). Ik heb toen zelfs in haar bijzijn een proefpakketje van DryNites besteld.

Ik bleef erg actief op het forum. Na ongeveer 30 dagen lag er een wat dikke enveloppe op mijn bed, met mijn naam er op. Ik maakte het gelijk open en haalde er een berg folders uit en een luier-broekje. Ik deed 'm gelijk aan om te voelen hoe het zat. Het was fantastisch. Ik besloot hem weer uit te doen, en te bewaren voor de nacht. Die nacht sliep ik niet heel erg goed, maar het was een

fijne ervaring. De volgende ochtend had ik er pas in geplast, met veel moeite en voorzichtigheid. Hij was nog niet vol, dus ik besloot hem nog even aan te houden.

Die dag kwam mijn nichtje die nog luiers droeg. Toen haar vader zei "Hee... Ik ruik iets... Volgens mij is je luier vies, -naam van dat nichtje-" Ik was even bang dat ik werd geroken, maar dat bleek gelukkig niet. Ik heb toen gelijk mijn luier weg gegoid.

Zo volgden meer proefpakketjes. Dat bleef leuk. Ook bestelde ik mijn eerste pak! De tena slip maxi small... Die beviel erg goed! Dat is nu ook de luier die ik steeds bestel.