

*Geschreven door Roy*

## Ehhh...

Zelfs binnen de open-minded BDSM- en fetishwereld is de luier een niet altijd even bespreekbaar (laat staan geaccepteerd) voorwerp; alhoewel daar langzaam verandering in lijkt te komen. Waarom er zo'n taboe op rust heeft verschillende redenen. De voornaamste reden is de associatie met kinderen die het oproept. Natuurlijk is het zo dat luiers in de regel bedoeld zijn voor baby's en kinderen maar dat wil helemaal niet zeggen dat degenen die geïnteresseerd zijn in luiers geïnteresseerd zijn in kinderen. Een andere reden is dat er in "de maatschappij" van jou wordt verwacht dat je volwassen bent en met het dragen van een luier straalt je dat (wellicht) niet uit (als dat op dat moment al de bedoeling is want dat hangt af van waarom je een luier draagt of wil dragen).

## Vernederend

Een van de "voordelen" van het taboe is dat een luier als vernederingsmiddel, bijvoorbeeld als straf ("straf"?) gebruikt kan worden. Dit kan in een BDSM-sessie zijn maar ook in andere, meer "gewone" situaties. Binnen een BDSM-sessie kun je denken aan het slaafje/slavinnetje dat aan anderen wordt tentoongesteld of, in een rollenspel, de Dom bedient (als serveerster, werkster of zo). In andere situaties kun je denken aan het subje dat er enkel in haar eentje er op uit mag gaan met een luier (onder normale kleding), als een "zegel" en/of als continue herinnering aan het feit dat hij/zij aan de Dom

behoort; het ongemakkelijke en ongebruikelijke moet er dan voor zorgen dat hij/zij zich "gedraagt". Als de sub ook nog gedwongen is de luier te gebruiken, hetzij door directe opdracht, hetzij door toiletbezoek te verbieden, is de vernedering compleet. Vernedering werkt uiteraard alleen als de sub zich schaamt voor zijn/haar luier.

### Onderdeel

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de luier een onderdeel vormt van een geheel. Bijvoorbeeld als iemand een klein jongetje of meisje wil zijn en daar zijn kleding op aan wil passen. In dat geval is er dus geen sprake van een (disciplinaire) maatregel. Maar er wordt nog wel vreemd tegen aan gekeken. Het fenomeen wordt infantilisme genoemd en is, populair gezegd, vergelijkbaar met travestie. Dat er vreemd tegen aan wordt gekeken, komt waarschijnlijk omdat het iets anti-sexueels uitstraalt in tegenstelling tot de travestiet die er zo sexy mogelijk uit wil zien. Maar het kan juist heel goed passen in een BDSM setting, denk maar aan het bezoek aan de strenge schoolmeester(es).

### Fetish

*(Nederlands: fetisj)*

Behalve dat een luier onderdeel kan zijn van een (BDSM-)spel of van een outfit, kan het ook iemands fetish zijn; een voorwerp waar hij/hij zich seksueel toe aangetrokken voelt. Dit is regelrecht te vergelijken met iemand die graag latex draagt of leer. De "kinderlijke" uitsraling die een luier heeft (of de persoon die er een draagt) is in dat geval niet bepalend maar het (fysieke) gevoel wel.

Iemand die een luiertetish heeft, raakt meestal seksueel opgewonden als hij/zij er een draagt (of vindt het op zijn minst prettig). Er zijn ook mensen die geen luiertetish hebben maar een "luiertetishist(e)-fetish". Ik weet niet of dit een echte term is maar wat ik bedoel is dat deze mensen het fijn vinden om een ander met een luier aan te zien of met iemand met een luier aan te spelen of anderszins bezig te zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan "pappies" (en "mammies" natuurlijk). Dit is overigens niet wat bedoeld wordt met het "DaddyDom".

### Combi

In de meeste gevallen is er sprake van een mengvorm van het bovenstaande. De meeste "infantilisten" hebben ook een luiertetish en veel luiertetishisten hebben iets met kinderlijke dingen, kleding (of accessoires of details) of luchtjes van babyverzorgingsproducten. De "pappie" (of "mammie") heeft vaak zelf ook een luiertetish.

### Taboe 2

Dat brengt me meteen bij de minst begrepen verschijning: de Dominant met een luier. De uitstraling die een luier heeft ("klein", vernederend) past niet bij het beeld dat de Dominant moet uitstralen. Een groot gedeelte van BDSM (spel) is gebaseerd op uiterlijk en uitstraling. De Dominant kan wel van alles vinden, als het niet zo overkomt op anderen dan klopt het beeld al niet. En er lopen best wat Dominanten rond met een luiertetish; veel Doms die hun sub graag met een luier om zien, hebben er zelf iets mee. Maar het is een niet zo

veel besproken onderwerp in de BDSM wereld. Subs zie je nog wel eens met een luier maar Doms eigenlijk nooit. Het vergt nogal wat creativiteit en het kunnen weerstaan van onbegrip om als Dominant met luierfetish naar buiten te treden; mocht je dat willen natuurlijk. Als het belangrijk is (en dat is het natuurlijk vrijwel altijd) dat de statusverhouding D/s intact blijft dan is het zaak dat de sub het "slachtoffer" is van de luier van haar Dom.